

Thure Mårtensson

Thure Mårtensson hade stora voljärer ute i trädgården där han hade en samling undulater. På vintrarna fördelades fåglarna i burar inomhus i affären. Att städa dessa voljärer och burar var ett väldigt arbete. Varje vecka skulle de städas ur.

1924 var det ett skyfall i Vellinge. Bagare Ludvig Pettersson (en mycket god vän till fam. Mårtensson) hämtade ut ett baktråg och barnen fick paddla omkring i det. På bilden ser man i båten: t.v. Hugo Wellsten, (sönerna till Hugo Jönsson bytte namn senare till Wellsten), i mitten Hans-Bertil Mårtensson och t.h. Love Barmark. I vattnet står Hugo Jönsson (VD vid Vellinge Elverk) och Nils Björklund (snickare).

När Johan bytte namn till Castenfors, tyckte Thure visserligen att det var ett bra namn, men ville inte byta själv. Thure var orolig för att det inarbetade namnet "Th Mårtensson" skulle tappa kunder. Wanda var också negativ till sina egna eventuella initialer i så fall.

På 30-talet utvidgades affären. Övervåningen lades till affären och man började sälja färdig konfektion där uppe. En bred trappa ledde upp till övervåningen. På väggen vid trappan var en vacker väggmålning. Trappan upp var på sitt sätt mycket pampig. I övervåningen var även Thures kontor i ett litet rum intill trappan. - Lager fanns dels i källaren, dels på vinden.

Man sålde nu i affären: tyger, sybehör, garner, frotté, handdukar, lakan och lakansväv, underkläder, baddräkter, konfektion (dvs blusar, klänningar, kjolar, kappor mm).

Dessutom hade Thure M startat Sommarboden i Höllviken. (Affären finns än idag kvar med samma namn och utseende.) Här sålde man fritidsmöbler, baddräkter, leksaker, parasoller, träskor, t.o.m. kameror. Affären var öppen från slutet av maj till slutet av augusti. I september tog så Thure några dagar semester och bodde på Ljungen. (På grund av att Mårtenssons hade Sommarboden och affären i Vellinge öppna samtidigt under sommaren, kunde de inte ta semester förrän under hösten. Detta möjliggjorde för Castenforsarna att få vara på Ljungen under juli.)

När affären lades ner var det mycket som gick till spillo. Man ville inte ha auktion, utan gav bort mycket, även värdefulla saker. Och det fanns ett stort lager. Mycket skickades till Röda Korset, både i Vellinge och i Norge och Finland. - Speciellt fanns ett mycket stort lager av Bendelband (att göra hankar av) och av synålar i alla sorter.

Thure fick akut magsår och man kallade på läkaren och Thure fördes till Lund i ambulans. Wanda fick telegram på färjan Malmö-Köpenhamn om detta och fick vända genast. Thure låg sedan inne i Lund en hel månad. - En annan gång hände samma sak vid julbordet. ----En gång fick han en näsblödning sent en kväll när han var ensam hemma. Han knackade då på köksfönstret för att Nisse skulle höra och komma upp och hjälpa till. När Nisse kom upp var han helt nedblodad av näsblod. Wanda låg då på lasarettet i Lund. Dr Borglind kom rusande med slipsen i näven och ordnade ambulans till Trelleborg. Så kom Thure hem igen, men fick inte sova ensam i lägenheten, och Hasse och Leif bodde då omväxlande hos honom i sovrummet.

Enligt Karl Axel Larsson (granne & smidesmästare) kom en flicka och bankade på deras dörr en söndagkväll den 2 januari och sa att det sitter en farbror ute på trappan och han kan inte resa sig. Då gick Ruth & Karl-Axel genast dit och det var Thure. De tog honom under armen på var sida och fick in honom så att han fick lägga sig. De satt hos honom och höll hans händer, när han dog. Han hade gått ut för att skicka ett brev till Ann Christine som fick det dagen efter. Karin och Hans-Bertil fick meddelande genast men hann inte ner.